



Het Koning Willem II paviljoen van tennisvereniging Never Out Houtrust. © Frank Jansen

Tennispaviljoen Houtrust: Verborgen parel in sportstad

Het Koning Willem II Paviljoen, thuis van tennisvereniging Never Out Houtrust, raakte in de loop der jaren steeds meer ingebouwd en groeide zo nog meer uit tot verborgen sportparel van de stad. Tijd voor een plekje in de schijnwerper.

Martin van Zaanen 23-05-17, 19:41 Laatste update: 22:04

Nog steeds weet het paviljoen iets statigs uit te stralen. Plus wat robuusts en onverwoestbaars.

Terwijl op één van de gravelbanen aan de Laan van Poot 38 een tennisser de bal opgooit en die met veel overtuiging een paar meter 'uit' serveert, pareert zo'n twintig meter verderop een beachvolleyballer met een spectaculaire duik een smash. De zandveldjes maken sinds zomer 2016 deel uit van het tennispark dat als clubhuis het Koning Willem II Paviljoen heeft. Dat gaat op een bepaalde manier dus best met de tijd mee, maar vervult voor de rest vooral de rol van laatste tastbare overblijfsel uit de tijden dat alles aan het in 1910 geopende sportterrein Houtrust nog van nieuwigheid glom.

Arrestatiescene

Voor wie er oog voor heeft en prijs op stelt, heeft Den Haag op historisch tennisgebied genoeg te bieden. Zo hangen in het clubhuis van Tennisclub Park Marlot aan de Waalsdorperweg de houten rackets en een gesigioneerde foto van de bekende arrestatiescène uit Soldaat van Oranje met Jeroen Krabbé en Rutger Hauer. Ook komen deze tennisbanen duidelijk in beeld in de clip van 15 miljoen mensen, de megahit uit 1996 van Fluitsma & Van Tijn.

Op de Scheveningse Mets banen in de Berkenbosch Blokstraat werden hele rijen NK's en Davis Cup-duels gespeeld. Ook heb je er sinds 1993 het challengertoernooi dat inmiddels niet meer Siemens Open maar The Hague Open heet en elke zomer een centre court van allure doet verrijzen. De Bataaf. Begin jaren 80, toen oud-profvoetballer Willem van Hanegem het pachtte, was het complex dat te boek staat als het oudste tennispark van Nederland, amper uit de media weg te slaan. Dit vanwege het hoge aantal BN'ers dat plots de weg naar de Ver-Huëllweg wist te vinden.

Ereloge

Qua sportieve diversiteit had het Koning Willem II Paviljoen altijd de meeste dimensies. Het stond hier al toen er langs het voetbalveld, dat in de lengte lag van waar nu de twee velden van Duindorp SV in de breedte liggen, nog een eretribune stond met in het midden een witte ereloge inclusief kroon op het dak. Koningin Wilhelmina was er kind aan huis.

Omdat het Koning Willem II Paviljoen in de loop der jaren steeds meer ingebouwd raakte, is het zicht ervandaan vandaag de dag beperkt. Maar in de dagen dat sportterrein Houtrust nog lag vredig te rusten tegen de duinen, waren de vergezichten glorieus en overzag het Paviljoen alles. Elk concours hippique, elke gymnastiekdemonstratie. De motorraces. Het stond er toen HDM hier hockeyde, ALO korfbalde en HBS zich in 1925 naar het derde landskampioenschap voetbalde.

Wie weet herinnert het zich nog wel dat waar nu het hoofdveld van SVV Scheveningen is, ooit een cricketveld lag. Met zo'n zachte ondergrond dat je er het liefst op je kousen rondliep. Wie weet denkt het met een glimlach terug aan alle doldwaze belevenissen van de als profclub vermomde, maar qua organisatie in feite tot in de vezels amateurclub Holland Sport. Nog steeds weet het Paviljoen iets statig uit te stralen. Plus wat robuusts en onverwoestbaars. Tenminste, als je er van een afstandje naar kijkt. Dan zeg je al snel dat de jaren het genadig zijn geweest. Eenmaal dichtbij, merk je dat de tijd er stevig zijn tanden in aan het zetten is.